



Πάσχα στο Καστελόριζο 6 Ημέρες

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !



- ✓ ΔΩΡΟ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ & ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
- ✓ ΔΩΡΟ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ ΣΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ
- ✓ ΔΩΡΟ ΔΥΟ ΔΕΙΠΝΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ!!
- ✓ ΔΩΡΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΙΛΕΡΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ

Αναχώρηση: 02 Μαΐου '24

1^η Ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: Θεσσαλονίκη - Ρόδος (ξενάγηση πόλης)

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Ρόδο. Άφιξη στο νησί των Ιπποτών και επιβίβαση στο λεωφορείο όπου ξεκινάει η πρώτη μας γνωριμία με την πόλη της Ρόδου. Με την ξενάγηση μας θα κάνουμε τον γύρο των τειχών που διαρκεί περίπου για 2 χιλιόμετρα, θα επισκεφθούμε το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, και θα συνεχίσουμε στην παλιά πόλη με σημεία αναφοράς τον πύργο του Ρολογιού, την πλατεία Αρίωνος, Τζαμί, Τέμενος Σουλτάνου Μουσταφά, το κάστρο της παλιάς πόλης και την πλατεία Ιπποκράτους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2^η Ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ρόδος – Καστελόριζο (περιήγηση)

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το λιμάνι της Ρόδου, για να πάρουμε το καράβι στις 09.45 το πρωί που θα μας μεταφέρει στο Καστελόριζο. Τακτοποίηση στις καμπίνες. Άφιξη περίπου στις 13.20 . Η πρωτεύουσα του νησιού αλλά και ο μοναδικός οικισμός του θα μας εντυπωσιάσει. Τα παραδοσιακά νεοκλασικά αρχοντικά με διάφορα χρώματα απλώνονται κατά μήκος της ακτογραμμής μπροστά από τον κόκκινο βράχο.

Ξεκινάμε για την πρώτη γνωριμία του νησιού με τα πόδια. Συντροφιά μας σε αυτό τον περίπατο θα είναι το απέραντο γαλάζιο, τα άνετα παπούτσια και ο φωτογραφικός μας φακός, για να καταγράψουμε όλη αυτή την ομορφιά που θα αντικρίσουν τα μάτια μας. Στην περιοχή του Κάβου θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο και τη Νέα Αγορά, με καμάρες που αποτελούν αρχιτεκτονικά οικοδομήματα, το Τζαμί, απόκτημα από την ιταλική κατοχή και το σπουδαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα την "Σαντράπεια Σχολή" που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα δούμε την προτομή της Κυράς Ρω στην πλατεία των χωραφιών, την προτομή του Νικολάου Σάββα στον Κάβο και το μνημείο των αγνώστων στρατιωτών στο λιμάνι.



στο λιμάνι. Το βράδυ, θα παρακολουθήσουμε ευλαβικά την περιφορά του Επιταφίου. Οι φλογίτσες των κεριών που ακολουθούν με συγκίνηση τον Επιτάφιο τρεμοπαίζουν κατά μήκος του λιμανιού, κάνοντας το γραφικό αυτό λιμανάκι ακόμη πιο όμορφο. Διανυκτέρευση.

3^η Ημέρα ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Καστελόριζο (προαιρετική κρουαζιέρα στη Ρω)

Η μέρα μας ξεκινάει πολύ νωρίς και είναι γεμάτη εξερεύνηση. Το άγουρο φως του ήλιου έχει μόλις χρωματίσει τον γαλανό ουρανό και εμείς επιβιβάζομαστε σε ένα καϊκάκι με προορισμό την Γαλάζια Σπηλιά. Το φως του ήλιου διαθλάται μέσα από τη θάλασσα και αντανάκλαται και στο εσωτερικό της σπηλιάς, δημιουργώντας έτσι ένα εκθαμβωτικό μπλε χρώμα. Ακριβώς απέναντί μας θα θαυμάσουμε την θέα της Στρογγύλης, του πιο ανατολικού τμήματος της Ελλάδος. Αφού κάνουμε τον γύρο του νησιού, θα καταλήξουμε στο νησάκι της Ρω, γνωστό για την κυρά του. Η Δέσποινα Αχλαδιώτη, ή όπως οι περισσότεροι την γνωρίζουν «Η κυρά της Ρω», ήταν η μοναδική κάτοικος του νησιού, έως το 1982 που απεβίωσε. Για δεκαετίες ήταν ο φύλακας του και κάθε πρωί ύψωνε την Ελληνική σημαία. Το Κάστρο της Ρω, το μνημείο του τάφου της κυράς του νησιού καθώς και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου δεσπόζουν αγέρωχα και έχουν πάντα υπό την προστασία τους τους στρατιώτες και το φυλάκιό τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους στρατιώτες και να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους εμπειρίες και εικόνες από τον τόπο. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι επιστρέφουμε στο Καστελόριζο. Στα αυτιά μας ηχούν οι πρώτοι χαρμόσυνοι χτύποι της καμπάνας, συμβολίζοντας την 1^η Ανάσταση του Κυρίου και μας προετοιμάζουν για το άγιο αυτό βράδυ που επακολουθεί. Προαιρετικά, έχουμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου (Αη Γιώργης του βουνού). Η εκπληκτική θέα θα μας κόψει την ανάσα. Μετά την σημερινή μας εξερεύνηση, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για φαγητό και ξεκούραση. Αργά το βραδάκι φοράμε τα γιορτινά μας και με την συνοδεία μίας λιτής λαμπάδας και των αγαπημένων μας προσώπων είμαστε έτοιμοι να λάβουμε το Άγιο Φως της Αναστάσεως. Ο Θεάνθρωπος αναστήθηκε σκορπίζοντας ελπίδα και αγάπη στις καρδιές όλων μας. Μετά

την Αναστάσιμη Λειτουργία ακολουθεί δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με αναστάσιμα εδέσματα που ξεχειλίζει παράδοση και νοστιμιά. Διανυκτέρευση. **ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!**

4^η Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Καστελόριζο (ελεύθερη ημέρα)

Πασχαλινό γεύμα. Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα θα έχουμε την τιμή να απολαύσουμε ένα αγαπημένο από όλους έθιμο των ντόπιων. Γίνεται ανάγνωση των Ευαγγελίων σε διάφορες γλώσσες (Βαγγέλια, όπως τα χαρακτηρίζουν οι κάτοικοι). Γέλια, μουσική με βιολιά και χορός θα κατακλύσουν το προαύλιο της Εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Τοπικά τραγούδια του Πάσχα θα μας συντροφεύουν για το υπόλοιπο απόγευμα κάνοντάς μας να μην θέλουμε ποτέ να φύγουμε ποτέ από αυτόν τον ζωντανό πίνακα ζωγραφικής.

5^η Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Καστελόριζο – Ρόδος

Ξημερώνει η μέρα της επιστροφής μας. Λίγο πριν επιβιβαστούμε στο καράβι με προορισμό την Ρόδο, θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Καστελόριζου. Στεγάζεται από το 1984 στο "Κονάκι" που αποτελεί τμήμα του μεσαιωνικού Κάστρου του Αγ. Νικολάου. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίσμα, του οποίου το ισόγειο ανάγεται στα χρόνια της Ιπποτοκρατίας, ενώ ο όροφος αποτελεί προσθήκη του 19ου αι., εν εποχή Τουρκοκρατίας. Αποχαιρετούμε τον χρωματιστό αυτό πίνακα, που αποκαλείται Καστελόριζο. Άφιξη στο νησί της Ρόδου και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6^η Ημέρα ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Ρόδος – Φιλήρημος – Πεταλούδες – Θεσσαλονίκη

Πρωινό και αναχώρηση για τη Φιλήρημο. Ο λόφος που βρίσκεται και δεσπόζει στην περιοχή, θεωρούνταν τόπος ιερός για τους κατοίκους της περιοχής και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σημαντικά φρούρια. Η ακρόπολη της Ιαλυσού ήταν χτισμένη στον λόφο αυτό και τα ερείπια του ναού της Αθηνάς βρίσκονται ακόμα εκεί. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το μοναδικό βιότοπο της γνωστής πεταλούδας *RanaxiaQuadrirunctaria*. Σημείο κατατεθέν της Ρόδου και πόλος έλξης χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών. Η άγρια βλάστηση και η μοναδική ομορφιά της φύσης, απολαμβάνονται μέσα από μια σειρά μονοπατιών που σας «ξεναγούν» σε όλη την περιοχή. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής

Περιλαμβάνονται:

- Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη – Ρόδος – Θεσσαλονίκη με την Aegean Airlines
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ρόδος - Καστελόριζο – Ρόδος με Blue Star Ferries
- Διαμονή (2) διανυκτερεύσεις στη Ρόδο στο ξενοδοχείο ARTE HOTEL 4*
- Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ARTE HOTEL 4*
- Διαμονή σε εσωτερική δίκλινη καμπίνα του πλοίου «Blue Star Patmos» της εταιρείας Blue Star Ferries κατά την παραμονή σας στο Καστελόριζο
- Έμπειρος τοπικός αρχηγός – συνοδός
- Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση της πόλης της Ρόδου
- Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
- Πασχαλινό γεύμα σε τοπική ταβέρνα
- Χειραποσκευή έως 8 κιλά
- Αποσκευή έως 20 κιλά
- Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια
- Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται:

- Πρωινά και επιπλέον γεύματα κατά την διάρκεια της παραμονής μας στο Καστελόριζο
- Φόροι αεροδρομίων & τέλος ανθεκτικότητας 95€
- Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται
- Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
- Δεν περιλαμβάνεται η κρουαζιέρα στη Ρω και στη γαλάζια λίμνη (30€ το άτομο) και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
- Προαιρετική ασφάλεια Covid (20€/ανά ταξιδιώτη)

Τιμοκατάλογος

Τιμή κατ' άτομο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα	Τιμή κατ' άτομο σε τετράκλινη ή τρίκλινη εσωτερική καμπίνα
635€	595€
Φόροι αεροδρομίων: 95€	
*Επιβάρυνση δίκλινης εξωτερικής καμπίνας: 80€ κατ' άτομο *Επιβάρυνση τρίκλινης ή τετράκλινης εξωτερικής: 40€ κατ' άτομο	

Πτήσεις – Aegean Airlines

Θεσσαλονίκη – Ρόδος 14:05 – 15:20
Ρόδος – Θεσσαλονίκη 16:00 – 17:15

Δρομολόγια – Blue Star Ferries

03/05/2024 F/B BLUE STAR PATMOS Ρόδο - Καστελόριζο 09:45 – 13:20
06/05/2024 F/B BLUE STAR PATMOS Καστελόριζο – Ρόδο 13:00 – 16:40