



ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Ξέρουμε πως περίμενες καιρό αυτόν τον προορισμό κι εμείς χατήρια δε χαλάμε! Η Μαδαγασκάρη είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου κι ένα από τα πιο μοναδικά μέρη στη Γη. Οι άνθρωποι αποίκισαν για πρώτη φορά σε αυτό το τεράστιο νησί πριν από 2000 χρόνια. Πριν, η Μαδαγασκάρη ήταν μια αρχέγονη Εδέμ, που κατοικούνταν μόνο από την παράξενη και θαυμάσια πανίδα της. Καθώς οι βιολόγοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν περισσότερα για αυτό το αξιοσημείωτο μέρος, το να αποκαλούν τη Μαδαγασκάρη την όγδοη ήπειρο, δεν τη δικαιώνει.. Ο δεύτερος πλανήτης φαίνεται πιο κατάλληλος χαρακτηρισμός. Ίσως να σκεφτείς ότι είναι πολλές οι μέρες για ένα ταξίδι στη Μαδαγασκάρη, ωστόσο εμείς θα πούμε ότι δεν είναι αρκετές. Και ναι, δεν είναι εύκολο μέρος για να ταξιδέψεις. Οι αποστάσεις μεγάλες, οι δρόμοι και οι γενικές υποδομές εδώ είναι από τους χειρότερους στον κόσμο, οι κύριοι αυτοκινητόδρομοι είναι ισοδύναμοι με τους παράπλευρους δρόμους άλλων χωρών, ενώ είναι γεμάτοι λακκούβες, τα καταλύματα κατά γενική ομολογία λιτά που δεν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά δεδομένα, επομένως αν δεν είσαι της ταλαιπωρίας, τότε αυτό το ταξίδι δεν είναι για σένα. Θα χρειαστεί μάλιστα να πάρουμε τρεις πτήσεις εσωτερικού, μιας και τα μέρη που θέλουμε να δούμε είναι πολλά. Μιας και οι πτήσεις εσωτερικού δεν είναι καθημερινές, το πρόγραμμα προσαρμόστηκε ανάλογα. Αν είσαι όμως αληθινός traveller, το ταξίδι στη Μαδαγασκάρη δε θα σε απογοητεύσει. Είναι μια χώρα με διαφορετικά πρόσωπα, καθώς εδώ μπορείς να βρεις χρυσές ακτές, καταπράσινα βουνά, οδοντωτά ασβεστολιθικά καρστ και βαθιά, άνυδρα φαράγγια. Φιλοξενεί μια απίστευτη ποικιλία άγριας ζωής, το 90 τοις εκατό της οποίας δεν βρίσκεται πουθενά αλλού στη Γη. Και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος .. Τρεις διανυκτερεύσεις στον επίγειο παράδεισο Nosy Be, όπου εκεί θα ξεκουραστείς!

Highlights

- Ο δρόμος με τα Baobab
- Tsingy forest
- Spotting λεμούριων
- Nosy Be
- Andasibe National Park
- Kirindy National Park
- Nosy Iranja
- Nosy Komba
- Nosy Tanikely



Ο δρόμος με τα Baobab



Tsingy forest



Spotting λεμούριων



Nosy Be



Andasibe National Park



Kirindy National Park



Nosy Iranja



Nosy Komba



Nosy Tanikely

Ημέρα 1η: 29 Μαΐου | Αναχώρηση για Μαδαγασκάρη - Antananarivo

Έφτασε η μέρα που θα πραγματοποιήσουμε ένα εντελώς "έξω" από τα συνηθισμένα ταξίδι. Συγκεντρωνόμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και μέσω ενδιάμεσου σταθμού πετάμε για τη πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης.. Αργά το βράδυ φτάνουμε στην πρωτεύουσα. Από το αεροδρόμιο, κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο, όπου θα διανυκτερεύσουμε.

Ημέρα 2η: 30 Μαΐου | Antananarivo – Andasibe (142 χλμ)

Αυτή η χώρα έχει πολλά Εθνικά Πάρκα, αλλά το πιο δημοφιλές ίσως είναι το Andasibe, καθώς πρόκειται για μια περιοχή στη Μαδαγασκάρη που ξεχωρίζει για την εκπληκτική βιοποικιλότητα και τα φυσικά τοπία της. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο Andasibe-Mantadia, το οποίο είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για πολλά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Εδώ κατά τη διάρκεια των μηνών της βροχής, συμβαίνει κι ένα φαινόμενο, τα "βροντάρια. Τα "βροντάρια" αναφέρονται στον ήχο που παράγεται από τα ζώα κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Κατά τη διάρκεια της βροχής λοιπόν, οι ήχοι των ζώων, όπως των λεμούριων, των πουλιών και των άλλων κατοίκων του δάσους, φαίνεται να εντείνονται και να αντηχούν στο δάσος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό "βρονταριστό" ήχο που μοιάζει με έναν κύμα θορύβου. Το πάρκο αυτό φημίζεται και για τους Λεμούριους Indri που ζουν εδώ, το μεγαλύτερο είδος λεμούριων στον κόσμο. Εκπέμπουν χαρακτηριστικούς ήχους σαν κραυγές και μπορούν να ακουστούν ακόμα και από απόσταση έως και 3 χιλιομέτρων. Εκεί ζουν επίσης οι μοναδικές κουκουβάνιες της Μαδαγασκάρης. Αυτά τα πουλιά είναι γνωστά για την ικανότητά τους να μιμούνται διάφορους ήχους του δάσους. Αν σου αρέσει λοιπόν η φύση, εκεί θα έχεις την ευκαιρία να παρατηρήσεις μια μεγάλη ποικιλία ειδών, να εξερευνήσεις τα δάση και την άγρια ζωή της περιοχής.

Ημέρα 3η: 31 Μαΐου | Andasibe - Antsirabe (296 χλμ)

Σήμερα κάνουμε άλλη μια πρωινή βόλτα στο Εθνικό Πάρκο Andasibe για να εντοπίσουμε τυχόν άγρια ζώα που μπορεί να χάσαμε την προηγούμενη μέρα. Όσο περπατάμε στη φύση, ο τοπικός μας οδηγός θα εντοπίζει τα φαρμακευτικά φυτά της περιοχής και θα μας εξηγήει τις χρήσεις τους στην παραδοσιακή ιατρική της Μαδαγασκάρης. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε προς την Antsirabe, όπου θα διανυκτερεύσουμε, καθώς αύριο θα έχουμε το μεγαλύτερο, χιλιομετρικό, roadtrip σε όλο μας το ταξίδι.

Ημέρα 4η: 1 Ιουνίου | Antsirabe - Morondava (532 χλμ)

Ο δρόμος προς τη Morondava, είναι μακρύς και δύσκολος. Φυσικά θα κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις για να "ξεπιαστούμε" και να βγάλουμε φωτογραφίες. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την Antsirabe προς τη Morondava, θα συναντήσουμε χωριά, όπου μπορείς να αλληλεπιδράσεις με τους ντόπιους και να δεις πώς είναι η καθημερινή ζωή των Malagasy. Μάλιστα, εάν θέλεις, μπορείς να προσφέρεις στα παιδάκια και τους ντόπιους, παιχνίδια, ρούχα ή τρόφιμα. Απόψε θα διανυκτερεύσουμε στη Morondava.

Ημέρα 5η: 2 Ιουνίου | Morondava - Kirindy reserve (52 χλμ)

Μετά το πρωινό, επιβιβάζομαστε στα οχήματά μας και κατευθυνόμαστε προς το Kirindy Reserve. Για να φτάσουμε όμως εκεί, θα διασχίσουμε πρώτα το Δρόμο των Μπαομπάμ και θα κάνουμε μια γρήγορη στάση εδώ για να πάρουμε μια πρώτη αίσθηση αυτού του εξωπραγματικού τοπίου. Το Kirindy reserve είναι ένα ιδιωτικό καταφύγιο με ένα από τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα, με μια ασυνήθιστη κλωρίδα και πολλά μοναδικά είδη. Είναι το σπίτι για πολλά είδη λεμούριων, πολλών ενδημικών ειδών ερπετών, ενώ εδώ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να δεις και να φωτογραφίσεις στην άγρια φύση, το «Fossa», το μεγαλύτερο σαρκοφάγο της Μαδαγασκάρης. Ωστόσο δε μπορούμε να σου εγγυηθούμε ότι θα μας κάνει τη χάρη να εμφανιστεί. Απόψε θα διανυκτερεύσουμε στην περιοχή Kirindy.

Ημέρα 6η: 3 Ιουνίου | Kirindy - Bekopaka (189 χλμ)

Όσο θα περνούν οι μέρες, θα βλέπεις τις αντιθέσεις της Μαδαγασκάρης και τα διάφορα πρόσωπά της. Θα δούμε αρκετά χωριά, πριν διασχίσουμε δύο διαφορετικούς ποταμούς με φέρι. Μετά το πρώτο φέρι, θα κάνουμε μια στάση στην πόλη Belo sur Tsiribihina. Λίγα χιλιόμετρα πριν τη Bekopaka, θα διασχίσουμε έναν άλλο ποταμό που ονομάζεται ποταμός Manambolo. Στη συνέχεια θα οδηγήσουμε περίπου μισή ώρα για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο στη Μπεκόπακα, όπου θα διανυκτερεύσουμε.

Ημέρα 7η: 4 Ιουνίου | Tsingy of Bemaraha

Σήμερα, θα περιπλανηθούμε στο Εθνικό Πάρκο Tsingy de Bemaraha, το οποίο είναι σπίτι πολλών ειδών λεμούριων, πουλιών και ερπετών. Το Εθνικό Πάρκο Tsingy de Bemaraha είναι Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και η μεγαλύτερη προστατευμένη περιοχή από το Κράτος της Μαδαγασκάρης. Διαθέτει πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν μια εξαιρετική και εντυπωσιακή περιοχή. Τα Tsingy είναι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί που προέρχονται από τη διάβρωση των βράχων και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο με αιχμηρές πέτρινες κορυφές, θυμίζοντας έτσι έναν σχεδόν σουρεαλιστικό κόσμο. Ο σχηματισμός αυτού του ορεινού όγκου ξεκίνησε πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, την περίοδο που η θάλασσα κάλυπτε ακόμα αυτήν την περιοχή της Bemaraha.

Ημέρα 8η: 5 Ιουνίου | Bekopaka - Morondava

Σήμερα επιστρέφουμε στη Μοροντάβα και διασχίζουμε ξανά τους ποταμούς Μαναμπόλο και Τσιριμπικίνα με το φέρι. Και μιας και είμαστε στην Αφρική, μερικές φορές μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω χρόνο... Περνάμε από τη διάσημη "Allée des Baobabs" λίγο πριν φτάσουμε στην πόλη Μοροντάβα. Βρισκόμαστε εκεί την κατάλληλη στιγμή, όταν ο ήλιος είναι χαμηλά και οι κορμοί των baobab αντανακλούν τις πορτοκαλί ακτίνες του ήλιου.

Ημέρα 9η: 6 Ιουνίου | Morondava - Antananarivo

Το δύσκολο κομμάτι του ταξιδιού πέρασε, ωστόσο οι εικόνες που θα δεις, σίγουρα θα σε έχουν αποζημιώσει και με το παραπάνω. Το μεσημέρι, με πτήση εσωτερικού αυτήν τη φορά, πηγαίνουμε στην Ανταναναρίβο, ή αλλιώς Τάνα όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Το υπόλοιπο της ημέρας σου θα είναι ελεύθερο, για να το αξιοποιήσεις όπως εσύ θέλεις.

Ημέρα 10η: 7 Ιουνίου | Nosy Be - Nosy Iranja

Σε κάθε προορισμό μας, ειδικά όταν υπάρχει κάποια ταλαιπωρία σε αυτόν, και πώς να μην υπάρχει όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θέλουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη, κλείνουμε το ταξίδι μας με χαλάρωση. Πολύ πρωί, δεν έχει άλλη ώρα άλλωστε, από το Ανταναναρίβο παίρνουμε την πτήση για το Nosy Be, έναν παράδεισο στην καρδιά του Ινδικού Ωκεανού, με καταγάλανες παραλίες και εξωτική φύση. Κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο, για να αφήσουμε τα πράγματά μας. Μιας και δε μπορούμε να κάνουμε check-in, φεύγουμε για παραλία και συγκεκριμένα στο Nosy Iranja. Αποτελείται από δύο νησιά που ενώνονται από μια όχθη λευκής άμμου, η οποία βυθίζεται στην παλίρροια.. Εκεί θα έχεις χρόνο να κάνεις ηλιοθεραπεία, να ρίξεις έναν υπνάκο, να φωτογραφηθείς και να απολαύσεις το υπέροχο σκηνικό. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο όπου θα διανυκτερεύσουμε. Εάν δεν επιθυμείς να ακολουθήσεις στην εκδρομή αυτή, μπορείς είτε να πας σε κάποια κοντινή παραλία ή να ρωτήσεις το ξενοδοχείο για διαθέσιμο δωμάτιο ώστε να ξεκουραστείς μετά την άφιξή μας εκεί.

Ημέρα 11η: 8 Ιουνίου | Nosy Be - Nosy Komba - Nosy Tanikely

Σήμερα έχεις ελεύθερο χρόνο, οπότε μπορείς προαιρετικά να πας θαλάσσια εκδρομή στο φυσικό καταφύγιο του Νόσι Κόμπα και να παρατηρήσεις τους λεμούριους, ενώ θα συνεχίσεις για το Θαλάσσιο Πάρκο του Νόσι Τανικέλι για να απολαύσεις την παραλία. Καθώς η υποβρύχια ζωή είναι πλούσια, μπορείς να κάνεις snorkelling ή κατάδυση.

Ημέρα 12η: 9 Ιουνίου | Nosy Be - Antananarivo

Σήμερα μέχρι να κατευθυνθούμε στο αεροδρόμιο, μπορείς να απολαύσεις τη μέρα σου όπως εσύ επιθυμείς. Παίρνουμε την πτήση προς το Ανταναναρίβο, ενώ από το αεροδρόμιο του Ανταναναρίβο τα μεσάνυχτα παίρνουμε την πτήση επιστροφής για Ελλάδα. Θα σου πάρει λίγο χρόνο μέχρι να προσαρμοστείς και πάλι στη ρουτίνα της καθημερινότητας, ενώ είμαστε σίγουροι ότι όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο πολύ θα νοσταλγείς αυτήν τη ταξιδιάρικη. Είναι από τους προορισμούς που δεν επιλέγουν πολλοί, κάτι που σε κάνει αληθινό ταξιδιώτη και όχι τουρίστα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ / ΤΡΙΚΛΙΝΟ & SOLO TRAVELLER	ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ
ΑΘΗΝΑ	Παρότι η χώρα δεν έχει αναπτυγμένη τουριστική υποδομή, θα μείνουμε στο καλύτερο δυνατό κατάλυμα, στην κάθε περιοχή της επαρχιακής Μαδαγασκάρης. <u>Τα καταλύματα θα ανακοινωθούν σύντομα.*</u>	3500	4200
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ		3700	4400
ΛΑΡΝΑΚΑ		3850	4350
NOFLIGHT		2700	3400

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- Αεροπορικά εισιτήρια για το σύνολο των πτήσεων
- Διαμονή
- Αποσκευές
- Εσωτερικές πτήσεις
- Τοπικός ξεναγός
- Έμπειρος συνοδός
- Περιλαμβάνονται οι φόροι
- Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- Κόστος εισόδων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, δραστηριότητες.
- Φιλοδώρημα σε τοπικούς ξεναγούς και αχθοφόρους (15 ευρώ περίπου το άτομο, πληρώνονται τοπικά)
- Ό,τι δεν αναφέρεται στην ενότητα «Περιλαμβάνονται»
- Έως και 15 ημέρες παραμονής στη Μαδαγασκάρη, δεν απαιτείται Visa, παρά μόνο ένας φόρος περίπου 15 ευρώ, ο οποίος πληρώνεται κατά την άφιξη εκεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ :**Πληρωμή:**

- Προκαταβολή το 50% της τελικής τιμής με την επιβεβαίωση της κράτησης και εξόφληση το αργότερο 20 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού
- Πληρωμή μέσω κατάθεσης ή πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας
- Όλες οι τιμές είναι ανά άτομο για το σύνολο των περιλαμβανομένων
- Σε δίκλινο / τρίκλινο : εσύ και η παρέα σου σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο.
- Solo Traveller : Ειδικότητα μας! Αν δεν μπορεί να έρθει η παρέα σου μην ανησυχείς καθόλου! Έτσι και αλλιώς θα γίνουμε αμέσως μια ομάδα – παρέα που δεν τελειώνει την τελευταία μέρα του ταξιδιού. Το δωμάτιο σου θα είναι δίκλινο (σπάνια τρίκλινο) με άτομο του ίδιου φύλου. Τώρα η απόφαση για ένα ονειρικό ταξίδι είναι μόνο δική σου. join us!
- Μονόκλινο : Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας αλλά να έχεις αποκλειστικά δικό σου δωμάτιο? Είναι λίγο πιο ακριβό αλλά γίνεται!
- No flight : Περιλαμβάνουν όλες τις παροχές εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μεταφορά από/προς αεροδρόμιο. Ταξίδεψε από όποιο μέρος του κόσμου επιθυμείς, βγάλε μόνος σου ή με τη βοήθεια μας τα αεροπορικά εισιτήρια και συνάντησέ μας την 1η ημέρα του ταξιδιού! Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για πτήσεις εσωτερικού/εξωτερικού που έχουν κλειστεί από πλευράς του ταξιδιώτη.

ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	ΑΦΙΞΗ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΘΗΝΑ	29/05 Τετάρτη Αθήνα (ATH) – Παρίσι (CDG) 06.30 – 09.10 AF 1033 Air France	10/06 Δευτέρα Ανταναναρίβο (TNR) – Παρίσι (CDG) 00.25 – 10.50 AF 935 Air France
	29/05 Τετάρτη Παρίσι (CDG) – Ανταναναρίβο (TNR) 10.20 - 22.10 AF 934 Air France	10/06 Δευτέρα Παρίσι (CDG) – Αθήνα (ATH) 13.50 – 18.00 AF 1832 Air France
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	29/05 Τετάρτη Θεσσαλονίκη (SKG) – Αθήνα (ATH) 23.05 – 23.59 A3 129 Aegean Airlines	10/06 Δευτέρα Ανταναναρίβο (TNR) – Παρίσι (CDG) 00.25 – 10.50 AF 935 Air France
	29/05 Τετάρτη Αθήνα (ATH) – Παρίσι (CDG) 06.30 – 09.10 AF 1033 Air France	10/06 Δευτέρα Παρίσι (CDG) – Αθήνα (ATH) 13.50 – 18.00 AF 1832 Air France
	29/05 Τετάρτη Παρίσι (CDG) – Ανταναναρίβο (TNR) 10.20 - 22.10 AF 934 Air France	10/06 Δευτέρα Αθήνα (ATH) - Θεσσαλονίκη (SKG) 20.20 – 21.15 GQ 388 TSky Express
ΛΑΡΝΑΚΑ	29/05 Τετάρτη Λάρνακα (LCA) – Αθήνα (ATH) 21.00 – 22.45 A3 909 Aegean Airlines	10/06 Δευτέρα Ανταναναρίβο (TNR) – Παρίσι (CDG) 00.25 – 10.50 AF 935 Air France
	29/05 Τετάρτη Αθήνα (ATH) – Παρίσι (CDG) 06.30 – 09.10 AF 1033 Air France	10/06 Δευτέρα Παρίσι (CDG) – Αθήνα (ATH) 13.50 – 18.00 AF 1832 Air France
	29/05 Τετάρτη Παρίσι (CDG) – Ανταναναρίβο (TNR) 10.20 - 22.10 AF 934 Air France	10/06 Δευτέρα Αθήνα (ATH) – Λάρνακα (LCA) 23.45 – 01.20 A3 910 Aegean Airlines

*Όλες οι αναγραφόμενες ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων είναι τοπικές.

**Εάν θέλεις διαφορετικές πτήσεις από/προς Θεσσαλονίκη ή από/προς Λάρνακα, επικοινωνήσε μαζί μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

- Επιτρέπεται: 1 αποσκευή έως 20 κιλά και 1 χειραποσκευή έως 5 κιλά (λόγω πτήσεων εσωτερικού)
- Στην επιστροφή προς Ελλάδα επιτρέπεται 1 αποσκευή έως 23 κιλά και 1 χειραποσκευή έως 7 κιλά

EXTRA / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προαιρετικές δραστηριότητες δηλώνονται κατά την κράτηση και εξοφλούνται την πρώτη ημέρα του ταξιδιού. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων, ενώ δεν περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς από/προς τα εκεί.

- Nosy Komba - Nosy Tanikely: 85 ευρώ
- Nosy Iranja: 85 ευρώ
- Scuba diving: Το κόστος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό συμμετεχόντων

MUST HAVE

Απαιτούμενα Έγγραφα

- Διαβατήριο με ισχύ μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής
- Έως και για 15 ημέρες παραμονής στη Μαδαγασκάρη, δεν απαιτείται Visa, παρά μόνο ένας φόρος περίπου 15 ευρώ, ο οποίος πληρώνεται κατά την άφιξη εκεί.